

De Tijden van Eijden

jubiläum jaar

Augustus 2017



Bonjour !

Het is zomer, dus weer tijd voor een Bijbelstudie! Deze keer werken we door het boek Handelingen. Een groepje van zo'n acht mensen doen eraan mee met een gemiddelde leeftijd van onder de dertig. Eén van de jongvolwassenen had speciaal gevraagd of we het boek Handelingen zou kunnen bestuderen.

Erg interessant om te zien hoe het Evangelie van Jezus voor iedereen en overal is! Zowel voor de Jood als de niet-Jood, voor

de armen en de rijken, voor vrouwen en mannen, voor slaven en

hooggeplaatsten, voor vluchtelingen en staatsburgers. Lukas laat dat op een hele mooie manier zien. Wat ook bijzonder is dat ondanks de oppositie, de tegenstand en de verdrukking, het Woord van God niet te stoppen is en de Kerk van Jezus groeit en zich vermenigvuldigt. Jezus houdt zich aan zijn woord. Wat een bemoediging, vooral voor hen die zich bezighouden met de verkondiging van het Goede Nieuws en de opbouw van de plaatselijke gemeenschappen, zoals wij.

Vandaag is het 31 augustus, precies 20 jaar zijn dat we naar Frankrijk verhuisden. Eerst net onder Parijs, op een zoldertje in Anthony, zodat Marc fatsoenlijk Frans zou kunnen leren. Vervolgens naar Tours, waar we in juni 1998 aankwamen. Sindsdien is er veel gebeurd. Het geestelijke landschap is flink veranderd. Het aantal kerken is verdubbeld; de mentaliteit is van bedrukt naar vrijmoedigheid gegroeid; éénzijdig bezigzijn heeft plaatsgemaakt voor een dynamiek van gemeente(n)stichting en samenwerking; een nieuwe generatie is opgestaan om de opdracht van Jezus uit te voeren. En wat te zeggen van al die mensen die Jezus hebben leren kennen?!

Net als in het boek Handelingen is dit niet het werk van één persoon maar van de Heilige Geest die door verschillende mensen het plan van God uitwerkt in de levens van mensen. **En mede dankzij jullie gebeden en ondersteuning hebben wij daarin kunnen bijdragen. Hartelijk dank dat jullie deze weg met ons bewandeld hebben!**

Hoe staat het er nu voor met het werk in Tours Noord?

Terwijl de nieuwe Franse président werd geïnstalleerd, hield onze gemeente een speciale vergadering om haar eigen lokale kerkelijke stichting in het leven te roepen. Tot op heden waren we afhankelijk van de landelijke stichting, ook omdat er speciale vereisten zijn, zoals een minimaal



Marc & Jody van Eijden, 45 rue de Beaulieu – 37100 TOURS – Frankrijk

Giften kunt u overmaken via www.ecmnederland.nl/geven of op:

Stichting ECM-Nederland, Deventer, IBAN: NL02 INGB 0000 254 997 - BIC: INGBNL2A - t.n.v. VAN EIJDEN





aantal volwassen leden. Een lokale stichting brengt meer zelfstandigheid maar ook meer verantwoordelijkheid met zich mee. In de Franse context is het een belangrijke stap naar organisatorische volwassenheid. Zondag 14 mei 2017 zal dus als een historische dag herinnerd worden. Zo'n zes maanden eerder werden we als gemeente flink op de proef genomen. Onze liefde en capaciteit om naar elkaar te luisteren werden getest met als resultaat dat we nu met z'n allen samen ook officieel de verantwoordelijkheid voor elkaar als kerk willen dragen. Hoe afhankelijk zijn we van Gods genade et leiding!



Drie uitdagingen staan op de agenda: evangelisatie, aanpassing van onze huisvesting en doelgericht onderwijs. In het kader van het 500^e jubileumjaar van de reformatie willen we de aandacht op Gods Woord trekken door verschillende activiteiten, met name het kerstfeest voor de wijk. Dit jaar hopen we eindelijk een soort huurcontract te kunnen ondertekenen, zodat de verbouwing zal kunnen aanvangen! We werken er al drie jaar aan... Tevens willen we mensen toerusten om hun geestelijke gaven meer te gebruiken. En natuurlijk gaan we door om Gods licht te laten schijnen in onze dagelijks leven en relaties.



Deze zomer mochten we weer onze familie en vrienden in Amerika zien. Een heerlijke tijd om weer even bij te tanken en nieuwe dingen te ondernemen: Jan-Willem heeft leren vliegen (sky-diving), autorijden, en kajakken! Samen met z'n vader. 😊 Jack heeft genoten van leren schieten (met een luchtdrukgeweer) en van vissen. Ook heeft hij pijlstaartroggen geaaid in het Mississippi Rivier Museum. Na afloop zei dat wij ook die roggen moesten hebben! Traditiegetrouw heeft zijn oom hem en Jan-Willem naar het zwembad en daarna naar een pizzeriabuffet genomen. Daar heeft Jack een bord vol met Griekse olijven genomen! En terwijl de mannen buiten bezig waren om een hek te bouwen, is Jody begonnen om te leren tekenen/aquarellen. Verder hebben we veel gekletst en van elkaar genoten.



Eind oktober zullen we weer in Nederland zijn en hopen we een paar "Meet & Greet" avonden te hebben. Data en plaats zullen binnenkort bekend gemaakt worden. 😊

Met hartelijke groeten uit Tours!

Marc
Jody
Jan-Willem
Jack

Marc & Jody van Eijden, 45 rue de Beaulieu – 37100 TOURS – Frankrijk

Giften kunt u overmaken via www.ecmnederland.nl/geven of op:

Stichting ECM-Nederland, Deventer, IBAN: NL02 INGB 0000 254 997 - BIC: INGBNL2A - t.n.v. VAN EIJDEN

