

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping.

Ef. 4:3-4



Beste familie en vrienden,

Deze brief schrijven we in een chaotische tijd, we zijn namelijk net verhuisd. Afgelopen herfst begonnen we rond te kijken naar een mogelijke andere woning en die vonden we onverwacht snel. Het is echt een geschenk van God, ook door hoe deze woning op onze weg kwam en we zo snel met de vorige bewoners op één lijn kwamen. Midden maart verhuisden we naar Tyresö, een plaats ten zuiden van Stockholm. Voor Gerdine is het wat minder ver van de Triangelkerk waar ze werkt. Het is ook dicht bij het Pelgrimscentrum voor onze regio, waar Gerdine al enkele jaren mee samenwerkt. We zijn dankbaar voor de mogelijkheden die dit geeft!

Inmiddels zijn we een beetje ingeburgerd in de Triangelkerk. Men is blij met Gerdine als nieuwe pastor. Gerdine heeft inmiddels contacten opgebouwd met vele gemeenteleden en een aantal verschillende activiteiten en trefpunten kunnen opzetten. Behalve de zondagse kerkdiensten en een gebedsbijeenkomst elke woensdagavond, is er bijvoorbeeld elke woensdagmiddag een bijeenkomst voor mensen die overdag vrij zijn, meestal ouderen. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht. Om de week is er ook een avond "creatief café" waar mensen samen een vorm van creatief werk kunnen doen. Dat is ook een laagdrempelige ontmoetingsplaats. De andere week hebben



De nieuwe jeugdgroep tijdens een picknick

**Ons adres is nu:
Grenvågen 20,
135 52 Tyresö, Zweden.**

we "thee-ologiegesprek" gestart, waar onder het genot van thee en een broodje tamelijk diepe gesprekken gevoerd worden, met als uitgangspunt de brief aan de Efeziërs. Dat sluit dan weer aan bij onze landelijke kerk, die dit jaar veel doet rond deze brief en ook studiemateriaal heeft geproduceerd. Ook deze gesprekken worden goed bezocht.

Iets wat ons bijzonder verheugd is dat er jongerenwerk op gang gekomen is. Dat was er al jaren niet meer, maar nu is er twee keer per maand een zaterdagavond die Gerdine samen met een paar anderen leidt. Hierbij wordt het programma vooral door de jongeren zelf gevormd. De opkomst was verrassend goed, gezien het feit dat het in de regel niet gemakkelijk is jongerenwerk vanuit het nietsop te starten. Het is fijn om te zien dat jongeren de kerk ook als hun plekje gaan zien!

Onze indruk is dat het kerkbezoek langzaam toeneemt. Mensen die niet meer zo actief waren komen weer meer, en nieuwe mensen zijn geïnteresseerd. Afgelopen herfst en dit voorjaar hebben we al een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen in de gemeente! Een open huis dat we organiseerden was ook heel goed bezocht.

Pelgrim

We hebben de laatste jaren ontdekt dat pelgrimages een vorm zijn waar mensen die anders niet zo makkelijk naar de kerk gaan, graag aan deelnemen. Op de één of andere manier is het laagdrempelig om mee te gaan wandelen in een natuurgebied of in de stad, terwijl er toch altijd pauzes zijn met Bijbellezing en gebed, soms ook een korte avondmaalsviering. En altijd een afsluiting met een korte overdenking.

Onlangs hadden we een korte pelgrimage na de kerkdienst, naar een andere kerk in de buurt. Die kerk is altijd open voor bezoek en wij dachten daar onze afsluiting te hebben. Maar toen we binnen kwamen begon daar precies een middagdienst dus dat was een kwestie van aanhaken!

We zijn dankbaar voor uw gebed samen met ons, dat de positieve ontwikkelingen in de gemeente mogen voortzetten. Wanneer u als nieuwsbrieflezer een nood heeft waarvoor wij kunnen bidden, dan horen we dat trouwens ook graag. Samen brengen we dan de gebeden voor Gods troon.

nieuwsbrief

European Christian Mission
juli 2024

Gerard & WILHEMSEN IN ZWEDEN
Gerdine

Zweden verlangt hoop

We bidden dat in deze tijd van grote onrust in het land de kerk een drager en een teken van hoop mag zijn en dat mensen de weg naar Jezus zullen vinden.



Muziekerkdienst met ons gospelkoor



Muziek is een belangrijk medium om mensen te bereiken



Open huis in de kerk



We lezen de Efeziërbrief onder de titel: Zie welk een hoop-

De Samische kerk

Sommigen van u herinneren zich dat in 2019 de Bijbel in het Noordsamisch werd gelanceerd, een vertaling waarbij ook Gerard betrokken is geweest. Nu wordt er aan de Zuidsamische vertaling gewerkt door de Zweedse en Noorse Bijbelgenootschappen en het Nieuwe Testament is nu afgerond. In augustus zal de officiële presentatie plaatsvinden in Östersund. Gerard is betrokken bij de voorbereidingen van dit interkerkelijke gebeuren, onder meer bij de organisatie van de Zuidsamische kerkdienst die zondag. Graag uw gebed hiervoor.

Een Bijbelvertaling is natuurlijk heel belangrijk voor een volk. Een paar jaar geleden kwam de nieuwe vertaling gereed voor een volk in de regio Kaukasus-Centraal-Azië (om veiligheidsredenen kunnen we niet nader zeggen waar precies). Nu is de zending van onze kerk betrokken bij de opbouw van de allereerste Christelijke gemeente onder deze bevolkingsgroep! Het is geweldig om te zien hoe een hele nieuwe groep mensen bereikt wordt met het evangelie!

Het werk van de zending in dit hele gebied is zo waardevol. Er gebeurt veel en Gods Geest roert Zich onder de mensen daar. Helaas kunnen we er weinig over communiceren, gezien het feit dat christenen daar verdrukt worden.

Egypte

Dit voorjaar bezocht Gerard samen met een collega onze zusterkerk in Egypte, de Synode van de Nijl. We werken al jaren samen maar hij was er nog niet eerder geweest. Het werd een boeiende reis en een kennismaking met een nieuwe cultuur. De



Pasen

directe aanleiding was een cursus die we mochten geven aan een groep geestelijke leiders vanuit verschillende achtergronden in Caïro. Er waren ook bezoeken aan het uitgebreide sociale werk van de kerk. Gerard en zijn collega werden begeleid door een zending van de Egyptische kerk in Zweden. Dit echtpaar kwam een aantal jaren geleden naar Zweden om met de verschillende Arabisch-sprekende groepen in onze kerken te werken. Zo bouwden we een goede samenwerking tussen onze kerken op, tot wederzijdse zegen.

Financiën – nogmaals.

In de vorige brief noemden we de zorgelijke teruggang in ondersteuning, waardoor de buffer in het “fonds Willemssen” snel slinkt. De reacties waren bemoedigend, want er waren een heel aantal mensen die iets extra's konden doen. Daar zijn we dankbaar voor! Tegelijk zien we geen structurele verbetering in de maandelijkse inkomsten, en dat is echt nodig om het werk hier gaande te kunnen houden. [We hebben nog een aantal mensen nodig die maandelijks willen gaan bijdragen.](#) Daarom leggen we dit nogmaals als gebedspunt bij u neer.

Hartelijke groet en
Gods zegen toegewenst,

Gerdine en Gerard

COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons |

Fam Willemssen is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via www.ecmnl.nederland/geven of op: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. “fonds Willemssen” | ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC Deventer - Nederland - 0570-637537 ecmnl@ecmi.org www.ecmnl.nl

ANBI

ecm
Europe's Last Frontier

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnl.nl/privacy-statement

